

O heilig Kruis, onder uwe schaduwe zal ik in vrede rusten.



Bid voor de Ziel

VAN

ANTONIUS HERREGODS

WEDUWENAAR VAN

ROSALIA COESENS

geboren te Nederbrakel
den 2 Mei 1825, en godvruchtig overleden te
Steenhuyze-Wijnhuyze den 28 October 1905

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

De hooge jaren zijn eene eerekroon, als zij gevonden worden op den weg der gerechtigheid.
Prov. XVI.

De dood is beter dan een bitter leven; en de eeuwige rust is beter dan eene bijblijvende ziekte.
Eccles. XXX.

Hij heeft met veel geduld het einde van zijn leven afgewacht, tot den tijd dien God gesteld had om hem de eeuwige rust te geven. Eccl. XV.

Beminde Kinderen, beweent mijn afsterven, doch weest niet ontroostbaar in uwe droefheid; dat de overdenking des vredes, in welken ik getreden ben, de bitterheid mijns verlies in u verzachte.

Zoet Hart van Jesus wees mijne liefde.
(300 dag. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.
(300 dag. afl.)

R. I. P.