

Geloofd zij Jezus-Christus!

+

BID VOOR DE ZIEL

van

BERTHA HERREGODS

echtgenoot van

ALFONS LABIE

geboren te Delftinge den 31 Januari 1911 en

aldaar overleden den 21 Oogst 1944,

voorzien van de H. H. Sacramenten.

Wat is toch het leven ? Mijne dagen zijn voorbijgevoegen, mijn levensdraad is opeens afgesneden. (Job I)

Waakt, want gij weet niet wanneer voor u het laatste uur zal slaan. (Mat. XXIV 42)

Hoe wijs is de mensch die tracht in zijn leven te zijn hetgeen hij begeert te wezen in het uur des doods. (Thomas a Kempis)

Al die haar gekend hebben, spreken met lof over haar goed hart. Zij was vriendelijk en gedienschtig voor allen. Voor haar man was zij een liefdevolle echtgenoot, voor haar kind een zorgvolle moeder.

Ook hadden allen haar lief en zullen zij niet nalaten voor haar hunne vurigste gebeden te storten.

Duurbare echtgenoot, hoe hard dit onverwacht scheiden ook moge zijn, toch moeten wij ons onderwerpen aan Gods schikkingen. Zorg nu dubbel voor ons lief zoontje. Ik zal bij God bescherming over u beiden afsmeeken. Vaarwel tot weerziens in den hemel.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

(300 d.a.)

R.I.P.

.....
Drukk, Pleraert, Geeraardsbergen