

Daar ik moest 't offer zijn voor Vaderlandschen
zegen, aan België zij mijn bloed, aan U mijn ziel,
o God....



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Jules HERREGODS,

1^e Soldaat bij het 20^e Linieregiment
echtgenoot van Mevrouw

DELPHINE DE BORRE

geboren te Delftinge den 9 December 1886 en gestor-
ven in 't Krijgshospitaal te Bourbourg (Frankrijk)
den 13^e Januari 1919.

Lid van het genootschap van den H. Francisc.-Xaverius

Geen grooter bewijs van liefde is er dan zijn leven
te offeren voor zijne medebroeders.

Al wat hem dierbaar was verliet hij als dappere
held voor de verdediging van het Vaderland. —
Goede echtgenoot en vader, voorbeeldige christen
deftige werker, dappere krijgsman ; ziedaar de
eerstitels van dezen held.

In de gevaren en ellende stelde hij zijn betrouwen
op God die de sterkte der legerscharen is

O ! dierbare is het mij niet gegund in uw midden
te sterven, mijn hert en ziel zijn steeds en immer bij
u geweest, en dat God in ruil mijns leven U zegene
en beware.

Vaartwel beminde echtgenoot, dank voor uwe
liefderijke zorgen en g'beden, en gij mijne teerge-
liefde kinders, als gij later zult begrijpen hoe en
waarom uw vader u zoo vroegtijdig is ontrukkt, bidt
dan voor mij ; bemint en steunt uwe moeder. Wel-
haast zullen wij vereenigd zijn in den Hemel.

Zoet hert van Jezus wees mijn toevlucht.

(300 dag. afl.)

Druk. V. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen.