

Voor mij is het leven Christus, en 't sterven een gewin.

Ludovica Florentina <sup>Phil. 121</sup> HERREGODS

## BID VOOR DE ZIEL

van Eerwaarde

# Zuster MARIE - VINCENTIA

Geboren te Nederbrakel den 13-5-1860

Getreden in het klooster der Zusters van

het H. Hart van Maria te Nederbrakel den 7-5-1890

Ontving er het kloosterkleed den 7-8-1890

Deed er profes den 5-4-1891

Is zacht in den Heer ontslapen te Hillegem den 17-2-1943

Versterkt door de H. H. Sakramenten.

\*\*\*\*\*

Ik heb alles als ijdelheid geacht, opdat ik Christus winne. Phil. III 8

In 't klooster getreden, vond de dierbare afgestorvene de ware zielsvrede en het volle geluk, en met een sterke gezondheid heeft ze meer dan vijftig jaren haar krachten besteed aan de haar opgelegde taak, ter eere Gods.

Zij is zacht ingeslapen, stillekens aan het einde van haar sterfelijk leven, beschouwend met een kalme bovennatuurlijke gelatenheid die voor hen die tot God gaan de kostbaarste der genaden is, en voor hen die blijven de zaligste der vertroosting. H. Aug.

Beminde Oversten en Medezusters, gij allen die mij hebt bijgestaan en verzorgd, hebt dank om de liefde welke gij mij toedraagt leidt mij nu in Gods woning binnen door uwe gebeden. Gij ook mijn familie blijft mij steeds indachtig; gij vooral mijn neef Priester, aan het altaar des Heeren.

Leve Jezus in onze harten.

Heilig Hart van Jezus, ik geloof in uwe liefde 200 d. a.

Dr Schautteet-De Spiegeleer, Nieuwstr 28 Zottegem