

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN.

BID VOOR DE ZIEL

VAN

T PETRUS HERREGODS

WEDUWNAAR VAN

NATHALIE VAN GYSEGHEM

geboren te Nederbrakel

den 24 Maart 1871 en aldaar godvruchtig overleden
den 18 Februari 1943,

Versterkt door de HH. Sakramenten derstervenden.

Lid van den Bond van het H. Hart,
van het Xaverianengenootschap en van de Confrerie
van de H. Barbara.

Het is zoet te sterven als men godvreezend geleefd heeft. want de dood van den rechtvaardige is de overgang naar het eeuwig leven.

De duurzame overledene, wiens afsterven wij betreuren, was een rechtschapen man, een oprecht goede vader, een trouwe vriend, stichtend en vreedzaam in zijn omgang, maar vooral een oprechte christene die God vurig beminde en zijn H. Kerk diep genegen was. Daarom werd hij van God en de menschen bemind; voor hem zal reeds in vervulling zijn gegaan Jezus woord uit het Evangelie; die mij belijdt voor de menschen, dien zal ik ook belijden voor mijn Vader in den Hemel.

Hij werd ziek en er was niemand die hem helpen kon; hij riep op den Heer en deze heeft hem uit zijn kwellingen verlost.

Duurbare Kinderen, God heeft mij geroepen tot een ander leven: zegent met mij den naam des Heeren, Hij is immers meester over leven en dood: Zijn H. Wil geschiede! Bij Hem ook is troost en opbeuring in alle lijden. Blijft Hem daarom getrouw dienen en bidt veel voor mij, gij ook, mijn Kleinkinderen, Bloedverwanten, Vrienden en gij vooral, mijn Neef, Priester, gedenk mijner aan het altaar in uwe H. Mis. Weldra zien wij dan elkander weer in den Hemel.

Bid de 4 Akten.

(12 j. afl.)

Druk. Jos. Radys-Galle, Nederbrakel.