

Geloofd zij Jesus Christus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Camiel Herregodts

Echtgenoot van Mevrouw

Leonie VAN DEN BOSSCHE

geboren te Ste Maria Oudenhove den 10 October 1861 en aldaar overleden den 27 Januari 1938, versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.

Hij was een eenvoudig en oprecht man, vreesde God en week af van het kwaad. Hij heeft met gelatenheid aanvaard alles wat hem is overgekomen: hij heeft de vrede bewaart in het lijden en de verdueligheid in de ziekte.

Hoe gelukkig en voorzichtig is de mensch, die gedurende zijn leven tracht te zijn, gelijk hij in het uur der dood begeert bevonden te worden.

Hoe gelukkig zijn deze die uwen naam beminnen, o Maria, zij zullen niet vreezen in de uur der dood.

Vaarwel, beminde echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor uwe liefde en uwe zorgen; mijn taak is volbracht; volbrengt de uwe in de vrees des Heeren; gij zult gelukkig zijn op aarde en hierna den hemel erven. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde.

Uitg. Leo Jooris, Ste Maria Oudenhove.