

Zalig de dienaar dien God zal bereid vinden,
wanneer Hij hem zal komen rekening vragen.

(S. Math. 24,46)

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Augustinus Herregodts

echtgenoot van Mevrouw

Maria-Adolfina Premereur

geboren te Deftinge den 2 Juli 1865, en aldaar

schielijk overleden den 27 September 1932.

gesterkt door de H.H. Sakramenten.

Hij was een goed echtgenoot en vader, was voorzichtig in zijnen handel, sterk verkleefd aan den godsdienst, vervulde op tijd zijne plichten jegens God, leerde God vreezen, de zonde vluchten, God wel te beminnen en er na te leven. S.Can.

De Heer zal hem vergelden volgens zijne gerechtigheid: Hij zal hem beloonen volgens de reinheid zijner handen. Want hij heeft de wegen des Heeren bewaard: en hij is zijnen God niet ontrouw geweest.

Ps:VII

Heer. Gij hadt Hem ons gegeven tot ons geluk. Gij eischt hem terug, wij geven hem zonder morren, maar met een gewond hart weder. H.Epl.

Lieve echtgenoot, hard valt het u, dit onvoor- zien scheiden. God steune u. Troost u met de gedachte dat wij elkaar terugzien in den Hemel.

Mijne lieve kinderen, vader verlaat u op 't onverwacht. Hij gaat naar een ander leven. Ik heb u allen teederlijk bemind, Blijft onder elkander vereenigd, dient God getrouwelijk en leeft zoo dat gij nooit God moet vreezen. Ik zegen u allen, Tot wederziens bij den Heer in de eeuwigheid.

Goede Moeder Maria, toon hem, na dit ballingschap, Jezus uwen lieven Zoon, en troost ons allen in onze droefheid.

Druk. Pieraert, Brugstraat, 25 Geeraardsb.