

Wie Jezus waarlijk bemint, vreest den dood niet.
(H. Cypr.)

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

FRANS HERREGODTS

echtgenoot van Mevrouw

NATHALIE VAN DE PONTSEELE,

geboren te Delftinge den 11 Augustus 1862, en er
overleden den 29 April 1939,

versterkt door de laatste troostmiddelen der H Kerk

O dood ! o groot geheim der dood ! hoe wel leert
gij ons kennen wat wij in deze wereld zijn.

God geeft en neemt ; Hij weet waarom. Hij is de
Heer ! 't Geloof herkent zijn hand en buigt aanbid-
dend neer.

Denk aan uwe uitersten en vergeet ze niet, wat
mij geschied is, zal u ook geschieden.

De dood verrast nooit dezen die wel geleefd
hebben : zij zijn altijd bereid en verwachten hem
op alle stonden.

Duurbare echtgenoot, kinderen en kleinkin-
kinderen, beste familieleden, troost u bij mijn heen-
gaan door de gedachte dat ik naar een beter leven
ben overgegaan. Blijft elkaar beminnen en steunen.
Bewaart mij eene liefdevolle herinnering. En ver-
geet me niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

Druk. Pieraert, Brugstraat, 25, Geeraardsbergen