

Vader, indien het niet mogelijk is dat deze kelk van ons verwijderd wordt, Uw Wil geschiede.

GODVRUCHTIGE GEDACHTENIS

VAN MEVROUW

Marie HERREMAN

WEDUWE VAN MIJNHEER

Gustaaf VANDEMEULEBROUCKE

geboren te Rijsel den 20 December 1864 en overleden te Gent den 20 Maart 1929, versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden

Gelukkige kinderen aan wie God eene Heilige Moeder gaf!

Eene heilige moeder aanziet hare kinderen als kostelijke panden, door God aan haar zo gen trouw en haar moederschap maakt zij tot een goddelijke levenswijding. Haar is de grootere zorg hun diep in het hart te prenten de vreeze en de liefde Gods, de beste kristelijke deugden in hun zielen te ontwikkelen, en de heilige invloed van een heilige moeder!

Zoo heeft de duurzame afges'orvene haar moederschap verstaan, haar mederplicht volbracht.

Haar wierden de beproevingen niet gespaard: daar stonden vele kruisen op hare wegen: zij hebben haar geloof noch haar betrouwen doen wanke en. Nu is zij haar loon gaan onvangen voor haar verdienstelijk moederleven.

Lieve kinderen, ik werd U tegen verwachting ontnomen: ik weet dat gij om mij bitter weenen zult; (want ik ken de groote liefde welke gij mij toedraagt!) 'K gaf u bij vaders overlijden en bij dees laatste beproeving het voorbeeld van onderwerping aan Gods Heiligen Wil. Laten wij te gaar en met kristelijke overgeving en betrouwen ook dezen bitteren kelk drinken!

Bewaar met mijn gedachtenis, de lessen en het voorbeeld dat ik getracht heb u te geven. Bidt voor mij, gij vooral mijn welbeminde kinderen die aan God en aan gebed uw leven hebt gewijd.

H. Hart van Jezus, ik stel al mijn betrouwen op U.