

Het leven van den mensch is vol ellenden.
Job. XIV.

BID VOOR † DE ZIEL

van

PETRUS HERTEGONNE

zoon van

Victor en Victoria VAN DER STRAETEN

geboren te Strypen den 7 Februari 1849
en overleden te Ste-Mara-Lierde den 4 Juli 1916
voorzien van de HH. Sakramenten.

Hij was rechtvaardig en volmaakt onder zijne medemenschen; hij leefde voor God. Gen VI, 9.

In de vreeze des Heeren geleefd hebbende, is hij in vrede gestorven. Tob. XIV.

Hij zag het einde zijns levens naderen met eene onderwerping en eene gerustheid van gemoed, die voor de stervenden de grootste gratie en voor de levenden de zoetste aller vertroosting is.

Thom. a Kemp.

Maria is ons leven in dit ballingschap, zij wordt onze zoetheid in de uur der dood met ons dezelve gerust en gelukkig te maken. H. Lig.

Vaarwel lieve bloedverwanten, Heb dank voor de goede zorgen die gij steeds voor mij hadt. Bid voor mij en eens dan vinden wij elkander weder in den hemel.

Akten van Geloof, Hoop & Liefde 7.j.7m.4o.d.afl
Zoet hart van Maria, wees mijne zaligheid!
300 dagen aflat

Druk. — Fritz Van Damme, Maria-Lierde.