

Eene zaak heb ik van den Heer gevraagd : dit  
is te mogen wonen in het huis des Heeren.

Ps. 26.

BID VOOR † DE ZIEL  
van  
LEONIE HERTEGONME,  
weduwe van  
PIUS COESSENS,  
geboren te Strijpen den 4 Februari 1857,  
en overleden te S. Maria-Lierde,  
den 24 December 1917,  
voorzien van de H.H. Sakramenten.

Zij was van iedereen bemind, omdat zij zonder  
ophouden zich zelve vergat om aan de anderen  
te denken ; hare goedheid was onuitputbaar en  
hare christene naastenliefde kende geene palen ;  
daarom zal hare gedenkenis in zegen blijven.

Dit is onze roem : de getuigenis van ons ge-  
weten dat wij in eenvoudigheid des herten en  
oprechtheid Gods en niet volgens de wijsheid der  
mensen op deze wereld verkeerd hebben. C.I. 12

Wees mijn lot indachtig, want zoo ook zal het  
uwe zijn ; heden voor mij en morgen voor u : gij  
allen die mijne vrienden waart, toont nu dat gij  
mij bemint en bidt voor mijne zielerust.

Daurbare kinderen : gij waart mijne vreugde  
en mijn eenigste geluk op de wereld ; hebt elkan-  
der lief en bewandelt Godswegen, tot wij te zamen  
met vader de eeuwige erfenis mogen binnengaan ;  
ondertusschen helpt mij door uwe gebeden en  
goede werken.

GEBED

Goedertierene Jezus, die door uw dood den  
Hemel voor ons hebt geopend, schenk aan uwe  
dienares Leonie de eeuwige kroon der zaligheid,  
Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. af.

Bermhertige Jezus, schenk haar de eeuwige  
rust

R. I. P.

(7 j. en 7 qnadr.)

Druk. — Fritz Van Damme, Maria-Lierde.