

Die er velen onderwezen hebben in de wegen van de gerechtigheid, zullen blinken als sterren in alle eeuwigheid. (Ban. XII, 13)

† GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL †
van Eerwaarde

ZUSTER MARIE-ETIENNE

in de wereld

Juffrouw JULIENNE HERTENS

Bestuurster van het Pensioonaat van Nederbrakel

geboren te Ukkel de 2 Juni 1885

In 't klooster getreden der Zusters van

het H. Hart van Maria te Nederbrakel de 5 Juli 1903

Ingekleed de 4 Januari 1904

Geprofest de 3 Januari 1905

Schielijk overleden te Nederbrakel de 5 April 1955

Gezalfd met de H. Olie in extremis.

Zuster Etienne was een vrome, voorbeeldige Kloosterlinge. Zij muntte uit in wijsheid, voorzichtigheid en bescheidenheid. De Heer had haar met een schone ziel begaafd, een rijk ontwikkelde geest geschonken.

Zij had een gevoelig en begrijpend moederhart voor de leerlingen die haar toevertrouwd waren.

Gedurende vijftien jaren, bestuurde zij met onvermoeibare ijver het pensioonaat van Nederbrakel en wist het tot een hoge bloei op te voeren.

Honderden Oud-leerlingen blijven haar steeds dankbaar en genegen om haar wijze raadgevingen en oprechte verkleefdheid.

Zwak van gezondheid, heeft zij zich niet gespaard maar ijverig gearbeid voor de leerlingen onder haar zorg gesteld, en toen de Heer haar tot Zich riep, trof Hij haar aan in volle werkzaamheid.

Dierbare Oversten en medezusters, geliefde familieleden ik dank u voor uw diepe genegenheid en reken op de steun van uw godvruchtige gebeden.

Beminde leerlingen, pas een maand geleden hebt gij mij, bij mijn gouden jubelfeest, uw erkentelijkheid betuigd, weest mij nu dankbaar door uw vurig gebed en door uw voorbeeldig gedrag.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.