

Genadige Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

†

Bid voor de zielerust van
Felix Jozef Heylen

zoon van

Joannes en van Maria Everaerts

Lid van de Bond van het H. Hart
en van de K. A. J.

Spelend lid van Everbeur-Sport

geboren te Averbode, de 10 Juni 1935 en aldaar schielijk overleden, de 24 Oktober 1952, voorzien van 't H. Cliesel.

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis, heeft plaats in de parochiekerk van Averbode, op Dinsdag 28 October 1952, te 9 uur.

Hij was vriendelijk en goed in zijn omgang met anderen, om zijn goed karakter werd hij door zijn vele vrienden geacht en overal bracht hij vreugde en blijheid.

Wij beminden hem, daarom valt het scheiden ons zo zwaar en pijnlijk.

(H. Ambrosius)

Beminde Ouders, gij die voor mij zo hard gewerkt hebt en mij zo vurig hebt bemind, ik dank U voor Uw bezorgdheid en voor alles wat ge voor mij gedaan hebt.

Dierbare Zusters, familieleden en mijn talrijke vrienden, ook U dank ik voor Uw oprechte genegenheid, dat onze vriendschap blijve voortleven door Uw gebeden en H. Missen tot we eens samen verenigd zijn in een onverbrekbare vriendschap in de hemel.

Gij allen die mij gekend hebt, bidt voor ons.

O. L. Vrouw van het H. Hart, bid voor ons.

.....
Druk. F. Tuerlinckx-Adriaens, Averbode