



BID VOOR DE ZIEL

van zaliger

Petrus HEYLENS

Weduenaar van Mevrouw

Johanna-Ludovica VANDER MAETEN

geboren te Schepdael den 15 Maart 1839 en overleden te Dilbeek (Begijnenhof), den 27 December 1910 na eene korte en pijnlijke ziekte, voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.

De lijkdienst, tot lasenis zijner ziel, zal plaats hebben op Donderdag, 29 December 1910, om 9 ure, de vigiliën om 8 1/2 ure, in de parochiale kerk van Dilbeek.

Een dienst, van wege het Broederschap der Geloovige Zielen, zal plaats hebben op Dinsdag 3 Januari 1911, om 8 ure, in de parochiale kerk van Itterbeek.

Hij was eenvoudig, oprecht van herte, godvruchtig en afwijkend van het kwaad,

JOB. IV, 6.

Hij is gestorven in eenen gezegenden ouderdom die eene kroon van eer is als zij op den weg der gerechtigheid gevonden wordt.

GEN. PROV.

De vrees des Heeren verblijdt het hert, zij verschaft vreugde en een lang leven; al wie den Heer vreest, zal op zijnen sterfdag gezegend worden.

ECCL. I, 12.

Vaartwel, mijne beminde kinderen en familie, onderhoudt altijd de geboden Gods, bedankt voor uwe zorgen, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jesus, barmhertigheid. 300 d. afl.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

R. I. P.

Druk. F. Vandroogenbroeck, Anderlecht.