

Zij heeft de wegen van haar huisgezin nagezien en haar brood in ledigheid niet geëten. Ecc xv.



## Bid voor de ziel

van Madame

# MARIE HEYNDERICKX

Echtgenootte van Mijnheer

## HENRI GOOSSENS

*geboren te MOORTZEELE, den 11 Februari 1865,  
en overleden te LEMBERGHE, den 28 Juni 1924.*

*Lid van de Confreriën der H. Aldegonde,  
de H. Barbara en den H. Carolus Borromeus,  
Bestuurlid van den Boerinnenkring.*

Gij weet hoe redelijk onze droefheid is; gij ziet in wat eenzaamheid ons laat het afsterven eener zóó zorgvuldige moeder en huisvrouw. Wie was ons noodzakelijker? Wie beminde er ons teerhartiger? Indien wij tranen storten, het is niet omdat wij denken dat haar lot beweenslijk is, maar omdat zij ons is ontnomen.

*Welbeminde Echtgenoot*, ik bedank U voor de groote liefde welke gij altijd voor mij gehad hebt, en voor de genegenheid die ik van u altijd genoten heb. Uwe droefheid is groot, omdat wij niet meer samen zijn, doch onderwerpt u, stelt uw betrouwen op God; in den Hemel hoop ik u weder te zien.

*Mijne Teergheliefde Kinderen!* Gij hebt uwe moeder verloren, God had ze U geleend. Blijft vereenigd in Jezus en Maria door de banden der liefde. Luistert naar uwen vader, bemint elkander, onderhoudt de geboden van God, dient Hem in waarheid en tracht immer te doen wat Hem behaaglijk is. Weest mij iudchtig in uwe gebeden en H. H. Communieën dan na eene korte scheiding zullen wij elkander wederzien in het schoone vaderland des Hemels!

Mijn Jezus, barmhartigheid! 100 dagen afaat.

---

*Dr. S<sup>t</sup> Antonius, Jos. Dooreman Meirelbeke.*