

GELCOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.

†

BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

FRANCISCUS HEYSE

WEDUWNAAR VAN MEVROUW

CLEMENCE DE CUBBER

geboren te Floesberg, den 4 November 1859 en ten
gevolge van eene pijnlijke ziekte overleden
te Audezærde den 15 April 1930.

Versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Na eene gevaarlijke reis ben ik gekomen in
het zicht der haven naar dewelke ik zoo lang en
zoo vurig getracht heb. Ik ga mijnen God genieten,
van wien bezit de wereld mij verstoken hield.

Heer, alwie U dient is zeker. Dat indien hij
beproefd is geworden in zijn leven, hij zal ge-
kroond worden; indien hij in verdrukking geweest
is, zal hij verlost worden; is hij gestraft geworden,
hij zal barmhartigheid verwerven, want gij ver-
heugt U niet in onze verdrukkingen. (Tob. III.)

Mijne lieve Kinderen, uw vader verlaat u. Hij
vertrekt uit deze wereld waar hij veel heeft ge-
leden. Vergeet hem niet in uwe gebeden. Blijft
met elkander in onderlinge liefde. Dient God
getrouwelijk en leeft zoo dat gij nooit de dood
hoeft te vrezen wanneer ze u ook overkome.

Mijn Jezus barmhertigheid. (100 d. afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde
(7 jar. en 7 quadr. afl.)

Nederbrakel, Drukk. O. Surdycourt-Blommaert