

De dood is niets anders dan een slaap, eene reis,
eene verhuizing van het slechtere naar het betere.



BID VOOR DE ZIEL

VAN ZALIGER

JOANNES HEYSELAER

WEDUWNAAR VAN

CATHARINA VAN NIEUWENHOVEN

geboren te Dilbeek den 24 November 1871,
en er godvruchtig overleden den 18 Februari 1937,
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

In vrede zal ik slapen en eene volkomen rust genie-
ten, want Gij, Heer, hebt mij op buitengewone wijze
in de hoop gevestigd. Ps IX, 9 en 10.

Wij moeten ons onderwerpen aan de schikkingen
van God, hoe pijnlijk zij ons ook vallen, want Hij be-
mint ons en zijne wijsheid is oneindig.

Zijn rechtzinnig en vredelievend karakter verwier-
ven hem vele vrienden, daarom zal zijn afsterven
door velen betreurd worden.

Vaartwel, beminde kinderen, kleinkinderen en
bloedverwanten, hebt dank voor uwe genegenheid en
goede zorgen en bidt voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid. (100 d. afl.)

*Jezus, Maria en Jozef, laat mijne ziel in vrede in
uw gezelschap rusten.* 300 d. afl.

R. I. P.

De plechtige lijkdienst en begrafenis hadden plaats
te Dilbeek, op Maandag 22 Februari 1937, te 9 1/2 u.

J. Ceuppens te Dilbeek.