

Al mijne krachten waren uitgeput, ik heb mij niet
ontsteld omdat ik bereid was.



TER ZALIGE GEDACHTENIS

van

Mevrouw Stephania-Innocentia HEYSSELAER

weduwe van

Mijnheer Petrus MARISSENS

geboren te Dilbeek den 14 Juni 1866, en aldaar god-
vruchtig overleden den 15 Maart 1947,
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Zij was eenvoudig en oprecht van harte. Zij
stierf in een gelukkigen ouderdom, vervuld van
jaren en eere. Paral.

Het is zoet te sterven als men wel geleefd heeft.
H. Aug.

De dood der rechtvaardigen is geen dood, zij ont-
slapen op aarde, om te ontwaken in den hemel.
(H. Alfonsus)

Bewaart in uw hart de gedachtenis van uwe
ouders en vergeet hen niet in uwe gebeden.

Beste kinderen, kleinkinderen en familieleden,
God heeft mij tot Zich geroepen. Troost U over mijn
heengaan, bij de verzekering dat gij mij steeds
genegen waart.

*Goddelijk Hart van Jesus, bekeer de zondaars,
maak de stervenden zalig, verlos de zielen uit het va-
gevuur.* (300 d. afl.)

R. I. P.

De plechtige lijkdienst en begrafenis hadden plaats
te Dilbeek, op Dinsdag 18 Maart 1947, te 10 uur.

Drukkerij Em. Tiebout. Dilbeek.