

Dat de hemelen haar geopend worden en de Engelen  
zich met haar verblijden!



Bid voor de zielerust van

**Mevrouw OTHMAR BROECKAERT**  
geboren Emma Heyvaert

Lid van de Derde Orde van den H. Franciscus van Assisië  
en van verscheiden confreriën,

den 27 September 1876 geboren te Dendermonde, en er  
den 31 December 1945 zachtjes in den Heer ontslapen,  
versterkt door de Sacramenten onzer Moeder de H. Kerk en  
den Pauselijken Zegen " in articulo mortis. "

---

Na den dood begint pas het ware leven, bezegeld met het  
stempel van Gods rechtvaardigheid en Gods Liefde.

Die waarheid hield de duurzame overledene steeds voor  
oogen. Ze leefde kristelijk, ze was verkleefd aan de Kerk, ze  
was werkzaam en gedienschtig voor iedereen en met kristelijke  
gelatenheid verdroeg ze de lasten van de ziekte die haar uit  
dit leven zou wegrukken.

Zacht ontsliep ze in den Heer, overtuigd dat ze met Kristus  
had geleden en met Hem nu zou verheerlijkt worden.

Duurbare kinderen en familie, ik dank U om uw liefde en  
uw goede zorgen. Dient ook den Heer door een kristelijk le-  
ven, zooals ik het U voorgedaan heb; dan zien wij elkander  
eens voor eeuwig terug in de vreugde van den Hemel. Ik zal  
van hierboven over U waken en vraag U enkel dat gij mij in  
uw gebeden niet zoudt vergeten.

H. Hart van Jezus, ik betouw op U.

Zoet Hart van Maria wees mijn zaligheid.