

Heden is de mensch, morgen is hij verdwenen.
Th. a K.

BID VOOR † DE ZIEL
van Mijnheer

FRANÇOIS HOEBEKE

Echtgenoot van Mevrouw

JOSEPHINE COURTOIS

geboren te Geeraardsbergen,
den 1 April 1842 en kortstondig overleden
te Nederbrakel, den 11 Augusti 1917.

Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

De Heer had hem rijk begaafd met een helder verstand en eene sterke wilskracht. Bij die edele vermogens voegde hij nog eene onvermoeibare werkzaamheid; hij kende geen moeite en gunde zich, ondanks zijnen hoogen leeftijd, geene rust om te werken voor vooruitgang en tot welzijn van zijne duurzame familie.

Zijne onderdanen behandelde hij met rechtvaardigheid en goedhertigheid. Jegens den armen en noodlijdenden beoefende hij de milddadigheid in aangroeiende maat volgens den nood van den noodlottigen tijd. « Gelukkig wie de werken van liefde weet te verrichten », de Heer zal hem ten kwade dage ter hulp komen (Ps. 40 V. 2.), want stellig is zijne b-lotte: « Zalig zijn de barmhertigen want zij zullen barmhertigheid verwerven ». (Math. V 6)

Bemide Echtgenooten en lieve Kinderen, in het genot van uwe liefde en verkleefdheid ben ik uit uw midden gerukt; weest niet ontroostbaar nopens mijn afsterven; ik ga het huis van mijnen hemelschen Vader binnen, om den loon mijner werken te ontvangen en het onvergankelijk geluk voor eeuwig te genieten. Blijft elkander beminnen en zijt mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus barmhertigheid. (300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.