

Eene langdurige ziekte is eene school van liefde voor wie de zieken bijstaat, en eene school van geduld voor hen die lijden.



BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw

# MATHILDE HOEBEKE

Echtgenoot van Mijnheer

JAN BAPTIST MODDE

geboren te Oubraker, den 11 September 1846 en  
overleden te Nederbraker, den 5 April 1927.

*Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.*

Eene eerekroon zijn de hooge jaren die op den weg der deugd zijn doorgebracht.

Al wie haar lijdensbed genaderd heeft, moet bekennen dat zij een toonbeeld was van verduidelijheid en van onderwerping aan den wil des Heeren.

Hare smarten echter waren groot, en smartelijk hare langdurige beproevingen; maar ze was er vast van overtuigd dat zij die hier op aarde verduidelijkt lijden, voor eeuwig met Christus zullen gelukkig zijn in den Hemel.

Dierbare Echtgenoot, lieve Kinderen en Kleinkinderen vergeet niet dat het eene kristelijke gewoonte is voor de overledenen te bidden opdat ze volkomen gezuiverd worden van hunne zonden en schulden.

Bermlhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust.  
(300 dag. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijn toevlucht  
(300 dag. afl.)

Rust In Peis.