

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

PAULINE HOEBEKE

echtgenootte van Mijnheer

REMI DE CUBBER

geboren te Opbrakel den 4 December 1862
en aldaar godvruchtig overleden den 9 Januari 1937
Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Derde Orde van St. Franciscus
en van de Confrerie van het H. Hart.

— De duurbare overledene, wiens afsterven wij betreuren, was een oprechte christene, een deugdzame vrouw, een teedere en zorgvuldige moeder, een rechtschapen ziel, bemind van God en van de menschen; hare gedachtenis blijft gezegend.

— Zwak was haar lichaam, langdurig hare ziekelijkheid, wonderbaar hare kalmte. Gansch uitgeput van krachten vond de dood haar gansch bereid om haar eeuwige belooning uit de handen van den Goeden God te gaan ontvangen.

— Pijnlijk is altijd het scheiden van degenen die wij oprecht beminnen.

— Duurbare Echtgenoot, beminde Kinderen, ik dank U voor uwe offervaardige verkleefdheid en goede zorgen. Eens zien wij elkander in den Hemel terug om nooit meer te scheiden.

— Beminde Bloedverwanten en gij allen die mij gekend hebt, wees mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde (7 j. en 7 q)
