

Kostelijk en schoon is in de oogen des Heeren, de
dood der rechtvaardigen. Off.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ROSALIE HOEBEKE

weduwe van Mijnheer

PETRUS DE SMET

geboren te St. Martens-Lierde,

den 11 April 1833 en overleden te Nederbrakel,

den 17 Maart 1918.

Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Houdt u bij Jezus in het leven en in de dood,
en beveelt u aan de barmhertigheid van Hem die
alleen u helpen kan wanneer u alles verlaat. De
Heer kwam haar ter hulpe op het bed harer smer-
ten. Ps. 40.

De ware wijsheid bestaat in de vreeze Gods, het
ware verstand in het vluchten der zonde. Dat God
mijne dagen wege in de schaal der rechtveerdigheid
en dat Hij de eenvoudigheid mijns herten kenne.
H. Job. XXVIII, XXI.

Deze goede vrouw heeft lange jaren hier op
aarde haren God gediend in alle rechtzinnigheid
en op het einde van haar leven veel uitgestaan. Het
eeuwig geluk des Hemels is haar thans geworden.

Lieve Kinderen en Kleinkinderen, bewaart in uw
geheugen de gedachtenis uwer moeder, die u zoo
innig heeft bemind, vergeet haar niet na hare dood.

Vaartwel, en gij mijn allertiefste Kinderen en
Kleinkinderen die nu ver van mij verwijderd waart
ontvangt mijn laatsten groet en zegen. Eenmaal
zien wij eikander weer.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt