

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

VIRGINIE HOEBEKE

weduwe van Mijnheer

LÉOPOLDUS DE WAEGENAERE

geboren te Oprakel, den 30 Januari 1855 en
overleden te Nederbrakel, den 3 Januari 1919.

Versterkt door de HH.Sacramenten der stervenden.

LID DER DERDE ORDE VAN DEN H. FRANCISCUS.

Hoe gelukkig en voorzichtig is de mensch die gedurende zijn leven tracht te zijn, gelijk hij in de uur der dood wenscht gevonden te worden, want de dood komt gelijk een dief in den nacht.

Thom. a Kemp.

Deze vrouw was godvruchtig en werkzaam, bezorgd met het welzijn en het geluk harer kinderen aan wie zij zoo verkleefd was. Hare moederlijke bezorgdheid bleef haar bij tot op hare laatste oogenblikken die stichtend en troostelijk waren door hare christene verdueligheid en haar groot betrouwen op de barmhertigheid van God.

Op u Heer, vertrouw ik; laat mij nooit beschaamd worden, verlos mij naar uwe rechtveerdigheid.

Ps. XXX.

Mijne beminde Kinderen, ik bedank u voor uwe liefde en uwe zorgen. Bewaart mijne gedachtenis en vergeet mij niet in uwe gebeden. Hebt God altijd voor oogen al de dagen van uw leven. Weest getrouw aan uwe plichten en hoe vuriger uw christene geloof hoe sterker de band uwer wederzijdsche hulp en liefde.

Mijn Jezus, berinnertigheid! (300 d. afl.)

R.

I.

P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.