

† BID VOOR DE ZIEL VAN
Mijnheer GUSTAAF HOECKMAN

weduwenaar van wijlen Mevr. Emma Machtelinck,
geboren te Michelbeke den 21 April 1862 en godvruchtig
overleden te Oudenaarde den 27 November 1940,
versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.
Lid der Xaverianen en H. Hartebond van Bevere.

Dat het licht van uw voorbeeld strale voor de oogen der
mensen, opdat zij uwe goede werken ziende den Vader
verheerlijken die in de Hemelen is. *Matth. V, 16.*

Hoe stichtend heeft de dierbare afgestorvene op zijn lange
levensbaan dezen gulden raad van den Zaligmaker gevolgd !
met vaderlijke zorgen en onverpoosd werken is hij immers
steeds zijn talrijk kroost voorgegaan ; doch bleef, te midden
van zijn dagelijksch zware werk, zijn voornaamste kommer :
in dienst staan van zijn goddelijken Meester, en door woord
en voorbeeld zijn kinderen en medemensen voorgaan op
den weg der gerechtigheid. Zoo was hij met hart en ziel Xa-
veriaan en H. Hartebonder, en wist hij bij vriend en vreemd
eerbied af te dwingen voor zijn kristelijke levensopvatting.
Ook zal hij voorzeker bij zijn verscheiden 't bemoedigend
woord van den Verlosser hebben vernomen: «wie Mij zal be-
leden hebben voor de mensen, dien zal Ik ook belijden
voor mijnen Vader die in de Hemelen is.» *Matth. X, 32.*

De harde beproevingen van 't leven heeft hij steeds met
licht gemoed gedragen, en met een stichtend geduld ver-
droeg hij gedurende de laatste maanden de foltering eener
onverbidde ziekte. Hij kende maar al te wel het woord
der gewijde boeken : «Door vele verdrukkingen heen moe-
ten wij het Rijk Gods in gaan.» *Hand. XIV, 21.*

Beminde kinderen en kleinkinderen, de Heer heeft mij na
maanden lange harde beproevingen in 'n gezegenden ouder-
dom tot Zich teruggeroepen : zijn heilige Wil zij gezeegend !
Dank voor uw genegenheid, vooral dank aan u, *beste Julienne*,
die met uw talrijke kinders mij de laatste jaren zoo liefderijk
hebt bijgestaan en onder uw dak de ware familievreugde hebt
laten smaken. Blijft toch steeds grootvader gedenken die voor
u allen veel heeft gewerkt en geofferd. Lieve kinderen en gij
mijn 53 kleinkinderen, mijn grootste eer, bidt dagelijks voor
mij, eens zijn wij weerom in liefde vereenigd bij den Heer.
En gij, geliefde broeder, zuster, bloedverwanten en vrien-
den, vaarwel en tot weerziens in den Hemel.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)