

Zijne dood, de getrouwe weerklank van zijn leven,
was kostelijk in de oogen van God.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

MARCELLIN HOLDERBEKE

echtgenoot van Mevrouw

SERAPHINA VAN DE PERRE

geboren te Erwetegem
den 2 Juni 1843 en godvruchtig overleden te Ste-Ma-
ria-Audenhove den 1 Augusti 1921.

Hij was lid van de confrerie van den H. Antonius
van den H. Hubertus, van de Congregatie der « Chris-
tene mans » en van den wekelijkschen kruisweg.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Marcellien was een godvreezend, werkzaam en ge-
dienstig man. Hij beminde het huis des Heeren en
vond in 't dagelijksch gebed hulp en troost voor zij-
ne tijdelijke en geestelijke belangen.... Met eene
voorbeeldige onderwerping aan Gods wil, verdroeg
hij jaren lang de ongemakken van eene vreeselijke
ziekte en den last van zijn hoogen ouderdom, tot dat
de Heer hem zegde: « Kom nu, goede en getrouwe
dienaar en treed binnen in de vreugd des Heeren. »

Teergeliefde echtgenoote, heb dank voor uwe kom-
mervolle zorgen mij bij dage en bij nachte zoo vrien-
delijk verleend, God roept mij tot Hem, maar mijne
liefde tot u sterft niet, ik zal u in den Hemel bemin-
nen; en gij mijne Bloedverwanten en vrienden bidt
voor mijne onsterfelijke ziele.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. 7q. af1

R. I. P.

Nederbrakel, Jos. Radya-Galle, Neerstraat.