

O Heilig Kruis, onder uwe schaduw rust en hoop ik.



Zoo van iemand kan gezegd worden: ze heeft haar brood niet in ledigheid geëten. Dan past dit zeker voor deze eenvoudige vrouw, die met ongekenen vlijt de zaken van haar groot huishouden wist in orde te houden. Allen in haar gezin waren in haar groote liefde omsloten en met dezelfde genegenheid behandeld; haar zorgen strekten zich uit tot allen in dezelfde maat. Daarom werd zij bemind en geacht door allen die haar kenden.

Omdat zij steeds haar plicht zoo schoon vervulde, moet ze ook door den Heer bemind zijn geworden en reeds beloond. Hij heeft echter niet nagelaten haar te beproeven om voor haar geduld haar te rijker te kunnen zegenen.

Geliefde Echtgenoot, de Heer heeft me vroeg van u weggeroepen ik sta echter voort aan uwe zijde om u te beminnen en te helpen zorgen voor onze geliefde kleinen.

Dierbare Broeders, gij hebt mijne genegenheid ondervonden, zooals ik de uwe; ze mag niet verminderen.

Goede Zusters, Schoonbroeder en goede Familieleden, blijven wij voor elkaar wat we steeds geweest zijn.

Beste Leden van onze Kristen Vrouwengilde, laten wij door onze vereeniging elkander een steun zijn voor dit en ons eeuwig leven.

**Zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde. (300 d. afl.)**

R. I. P.

**Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid (300 d. afl.)**

---

Druk Van Maele-Verscheure koster Veldegem