

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS ! AMEN.

42 ✠
Gedenk in uwe gebeden de Ziel

VAN

ANDRÉA HORNOY

Echtgenoot van

ALBERT VAN DEN BUSSCHE

geboren te Vron,

den 14 Juni 1918 en godvruchtig overleden te

Sysele, den 17 Juni 1942

voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.

Waarom is het bewijs gegeven dat het leven van een mensch gelijk is aan het leven van de schoonste bloem, die, pas ontloken... reeds met de voeten wordt getreden. Job 14, 2.

Ons hart breekt van droefheid en rouw en bittere tranen vervullen onze oogen bij het afsterven van deze jonge vrouw. Verraderlijk en wreed heeft de ziekte haar overvallen en heeft haar al te vroeg onttrokken aan de liefde van haar man en hare duurzame familie.

O Heer, gelaten nochtans buigen wij het hoofd voor dezen harden slag en bidden met betraande oogen en gebroken hart : Heer, dat niet onze wil, maar dat Uwe heilige Wil geschiede ! « Laat ons haar, die ons hier zoo spoedig werd ontrukkt, eens bij U in den Hemel voor eeuwig wedervinden. »

Duurbare Echtgenoot, pijnlijk valt deze vroege scheiding en lang nog hadde ik met U en ons eerste kindje willen gelukkig zijn. Zorg gij nu voor ons kindje en geef het een goede opvoeding.

Beste Ouders, Broeders en Zusters, troost U bij mijn heengaan naar betere oorden : geloof in Gods oneindige goedheid en Voorzienigheid ! Bidt allen veel voor mij opdat de Heer mijn ziel genadig weze.

Jezus, Maria, Jozef !

7 j. afl.

Druk. Jos. Radys-Galle, Nederbrakel.