



Hij was IJveraar en Erelid van de Bond van het H. Hart en Wijkmeester van het Xaverianengenootschap, geboren te Zingem de 24 April 1888, en godvruchtig overleden te Oubrakel (Kliniek) de 7 Maart 1949.

Gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Heer, deze zware onverwachte slag heeft ons diep getroffen : iets van 't duurbaarste bezit werd van ons weggerukt ; Gij kondt moeilijk scherper treffen. En alleen Gij die weet hoe innig en oprecht die man en die vader werd bemind. Gij alleen ook weet hoe schrijpend de pijn van het afscheid schreit in ons. Maar voor U die de Meester zijt van leven en dood buigen wij ; Gij zijt de Heer, en wat Gij ook doet, is wel gedaan ; wij aanvaardden dit offer van Uw wil, wetend dat Gij nooit slaat zonder te zalven, en dat Gij harten troost, waar Gij harten treft. Zie onze tranen en aanvaard ze als gebeden,

Hij was een man die in eenvoud en goedheid door het leven is gegaan Een verkleefde echtgenoot en vader die gedurig zich zelf vergat om het vrouw en kinderen thuis aangenaam te maken. Een voorbeeldige kristen die leefde en werkte voor het goede. Een vriendelijke medeburger die, in zyn verschillende bedieningen gaarne dienst bewees, een openhartig maar ook streng rechtvaardig man in oaden en niet het minst in woorden, want kwaadspreken was hem onbekend. Daarom werd hij ook algemeen geacht en bemind.

Teergeliefde Echtgenote, jarenlang hebben wij samen lief en leed gedragen,, Wij meenden nog vele jaren samen gelukkig te zijn,, God heeft het anders geschikt ; Zijn H. Wil zij gezegend. Van uit de Hemel blijf ik met u en over u waken en zorgen.

Duurbare Kinderen, die steeds mijn bekommernis maar ook mijn vreugde waart, blijft moeders troost en vol-doening, bewerkt uw wederznds geluk, doch bovenal leeft zo, dat wij allen eens voor eeuwig mogen verenigd zijn in de Hemel.

Beminde Familieleden en Vrienden, blijft mij genegen door voor mij te bidden.

H. Hart van Jezus, wiens Rijk ik heb helpen vestigen, ik betrouw op U. (300 d, afl)