

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS ! AMEN.



Bid voor de Ziel

VAN DAME

ROSALIE HOSTE

WEDUWE VAN DEN HEER

Romains Delafortie

geboren te Bevere-bij-Audenaarde den 21 Februari 1829

en overleden te Audenaarde den 9 Februari 1903,

versterkt door de HH. Sacramenten.



Troost u mijne beminde kinderen en kleinkinderen, ik verlaat eene smartvolle aarde voor het rijk van vrede.

De goedheid haars harten, de minzaamheid haars karakters, en de wijsheid harer oordeelen hebben haar doen kennen en hoogachten als goede echtgenoot, teedere moeder en grootmoeder. Ook volgen haar in 't ander leven de rouwklachten harer diepbedroefde kinderen, kleinkinderen, bloedverwanten en kennissen.

De inzichten der voorzienigheid zijn ondoorgrondelijk, maar altijd zoet en zacht voor die in haar hun betrouwen stellen.

H. FRANC. XAV.

Zoet Hert van Maria wees hare toevlucht.

(300 dagen aflat).

R. J. P.

Audenaarde, Bevernaege gebr. Krekelput.