

De priester, die zijne bediening wel waarneemt, is dubbel
eer en achting waardig. I Tim V 17

BID VOOR DE ZIEL VAN DEN EERWAARDE HEER

† **Oscar - Edouard** †
HOUTAPPEL

geboren te Eecloo, den 8 Januari 1882,

Priester gewijd te Gent, den 5 Juni 1906,

Leeraar in 't Bischoppelijk gesticht te Ninove,

Coadjutor te Petegem (Audenaerde)

Onderpastoor in Seevergem	6 Maart 1909
Bazel	3 Juni 1914
Soflegem	5 September 1925
Kruishoufem	30 Juni 1926
Knesselaere	29 Juni 1928
PASTOOR in Vurste	29 April 1935

en aldaar godvruchtig overleden, den 12 Februari 1935,
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Volmaakt geworden in korten tijd heeft de overleden
een langen levensloop vervuld. Sap. IV 15

Zijn diepe godsvrucht, zijn kalme bezadigheid, zijn
eenvoudige, gulhartige en vriendelijke omgang met iedereen
wonen hem den eerbied, de achting, het vertrouwen van
allen.

Wie zal zeggen hoeveel bedrukte zielen bij hem troost,
hoeveel in hunne moeilijkheden door hem werden opge-
beurd, hoeveel geholpen in hunnen nood ?

Hij mocht zich dus de woorden van den H. Gre-
gorius Naz. eigen maken; alles wat ik bezat, mijn geest en
mijn hart, al mijne krachten heb ik ten beste gegeven aan
Hem, dien ik tot erfdeel gekozen had. Ik heb niet gevreesd
mij geheel en gansch voor Jezus te slachtofferen, om alles
voor Hem te winnen.

Duurbare Bloedverwanten en Broeders in 't Pries-
terschap, hetgeen ik U vraag, het is voor mij te hidden;
gij vooral, Broeder en Medebroeders, vergeef mij niet aan
het Altaar.

Bemide Parochianen, het was toch zoo zoef in uw
midden te leven, doch hier boven wachtte mij het schoon
gezelschap der Engelen en der Heiligen, daar zal ik U we-
dervinden, zoo gij uw oor en hart voor het woord Gods
open, den weg der deugd bewandelt en godvruchtig leeft
zoo ik U heb voorgehouden. R.I.P.

Gavere, C. De Vuyt. Téléf. 184.