

De vrede der ziel in het uur der dood is het begin
der belooning van den rechtvaardige.

BID VOOR + DE ZIEL

VAN MIJNHEER

ALFONS-PETRUS HOVE

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

EMMA EECKHOUT

geboren te Nederbrakel, den 30 Juni 1870 en aldaar
godvruchtig overleden den 15 Februari 1930.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

Lid van de Confrerie der H. Barbara

De achtbare overledene was een liefdevol echtgenoot, een zorgvuldige Vader, een werkzaam man. Gansch zijn leven door heeft hij onophoudend gearbeid voor het welzijn van zijn huisgezin. Hij bracht zijne kinderen op in de vrees des Heeren en plantte vroegtijdig in hun hart de liefde tot God en zijne Kerk. Steeds ging hij hen voor op den weg van deugd en godsdienstigheid.

Zijn beminnelijk karakter, zijne dienstvaardigheid maakten hem vele vrienden en de edele gevoelens van zijn hart verwierven hem de algemeene achting.

De zoetste vertroosting die hij in het graf medeneemt is de overtuiging van als een voorbeeldige echtgenoot en vader te hebben geleefd en aan zijne kinderen duurzame lessen van geloof en plicht te hebben achtergelaten.

Duurbare Echtgenoot heb dank voor uwe zorgen en genegenheid, troost U in den Heer. En gij mijne Kinderen, eerbiedigt uwe Moeder al de dagen van haar leven; bewaart onder U den waren vrede en vergeet de raadgevingen van uwen geliefden Vader niet. Eens zijn wij vereenigd voor altijd in het hemelsch Vaderland. Bloedverwanten en Vrienden bidt voor mij.

Gij bijzonder mijn zoon, priester des Allerhoogsten, wees mij indachtig aan het Altaar des Heeren.

Mijn Jezus, Barmhartigheid. (300 d. afl.)

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U

(300 d. afl.)

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert