

Het beste teeken van onze liefde tot God is een
volkomene onderwerping aan zijnen heiligen wil.
(H. Franc. Sal.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mejufvrouw

ZOË HOVE

dochter van wijlen

AUGUSTIEN en MELANIE VAN DER LINDEN

geboren te Elst, den 28 Juni 1879
en er godvruchtig overleden den 1 Oogst 1931.
Versterkt door de H. H. Sacramenten der Stervenden

Zij was lid der Congregatie van
O. L. Vrouw en der Confrerie van het H. Hert

Zij was goedhartig, nauwkeurig en werkzaam in
alles wat haar was toevertrouwd. Door haar geloof,
door hare goedheid en door andere deugden spreekt
zij tot ons na hare dood. (Hebr. II.)

Heer gij hebt mijn lijden in vreugde verwisseld,
volgens uwe beloften : die in tranen zaaien zullen
in vreugde maaien. (Ps. 29-Ps. 25.)

De dood is beter dan een bitter leven, en de eeu-
wige rust dan een aanhoudende krankheid.
(Eccl. 30 I B.)

Zij aanzag de dood met de zoete rust en de
vaste hoop van een goed geweten, vol betrouwen
in Jezus, Maria en Jozef. (H. Hier.)

Lieve Broeders, Zusters, en Bloedverwanten troost
U ; onze scheiding zal niet eeuwig zijn, in den
hemel zullen wij elkander wederzien.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 J. en 7 q. a.)

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)

Barmhartige, Jezus geef haar de eeuwige rust.
(300. d. afl.)

Nederbrakel Drukk. Wed. O. Surdiacourt