

Zalig zijn de dooden die in den Heer sterven...
Zij zullen rusten van hunnen arbeid; want hunne
werken volgen hen. *Apoc. 14. 13.*



Bid voor de ziel

VAN

CHARLES-LOUIS HUBO

echtgenoot van

Rosalia Coesens

*geboren te Nederbrakel den 3 Juni 1822
en aldaar overleden den 23 Maart 1907.*

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.



Deze man was waarlijk goed en zachtvaardig zedig in zijne oogslagen, bedaard en gematigd in zijne gesprekken; van zijne teedere jeugd in de deugd opgebracht, is hij daarin standvastig gebleven; daarom zal zijn geheugen in zegening zijn.

Mijne duurzame echtgenote, kinderen kleinkinderen mijn afsterven zal u hard en pijnlijk vallen: doch troost u, welhaast zien wij elkander weder en gij lieve kinderen, eert uwe moeder al de dagen van haar leven, vergeet de zorgen niet die ik voor u gehad heb, en bid veel voor mij.

Zoet Hert van Maria, wees mijn toevlucht *300 d. af.*

Jesus, Maria, Jozef, dat mijne ziel met u in vrede ruste. *100 dagen aflaat.*

R.

I.

P.

Druk. O. Van Nieuwenhove-Van den Driessche Nederbrakel.