

A A N D E N K E N

van

EMIEL-JOZEF HUBO

echtgenoot van Mevrouw

MARTHA WALRAET

geboren te Schorisse den 6 November 1906 en

overleden te Ronse den 8 April 1943

Emiel, het noodlot heeft gewild dat gij in den bloei uwer jaren van ons afscheid hebt genomen, gij waart nochthans voorbestemt nog lange jaren de liefde en trots te zijn van uw gezin die gij zoo hartelijk beminde. Niet tegenstaande uw moed en wilskracht om uwe smartelijke ziekte te boven te komen heeft zij u meedoogenloos neergeveld, dit vervuld ons met diepe droefheid.

Gij gaat heen Emiel, maar uw nagedachtenis zal bij ons en al dezen die uw edel karakter kenden blijven voortleven.

UWE DIERBAREN.

Nederbrakel Druk, Wwe O. Surdiacourt