

Een kind van Maria zal niet verloren gaan.  
H. Bern.

✠  
**BID VOOR DE ZIEL**  
VAN MEJUFFER

# ODILA HUBO

Dochter van wijlen

**Remi en van Celinia De Lepelaire**

geboren te Nederbrakel, den 27 Juli 1893 en  
overleden te Melle, den 31 October 1929.

*Voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden*

**Lid der Congregatie van O. L. Vrouw en der  
Confrerie van de H. Barbara.**

---

Hare levensbaan was een pijnlijke kruisweg  
vol lijden en beproeving, doch zij onderwierp  
zich verduelig aan Gods H. Wil. Zij wist immers  
dat alwie deelachtig is aan Christus lijden, ook met  
Hem zal verheerlijkt worden, en dat de ellenden  
van dit leven niet in gelijkenis komen met de  
eeuwige glorie die hunne belooning is.

Rom. VIII, 17.

Mijn God, Gij hebt mij binnengeleid in het  
erfdeel dat beloofd is aan die U vreezen. Ik zal  
dan in uwe tabernakelen wonen, ik zal mij ver-  
heugen in het aanschouwen uwer Godheid en uwe  
lofzangen herhalen door gansch de eeuwigheid.

Maria is ons leven in dit ballingschap, zij wordt  
onze zoetheid in de uur der dood, en maakt ze ons  
rustig en gelukkig.

Bemide Moeder, Broeders en Zusters, hebt dank  
voor uwe liefderijke zorgen waarmede Gij mij  
steeds hebt omringd. Bemide Zusters Congrega-  
nisten bewaart mijn aandenken in uw geheugen.  
Gij allen vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhertigheid. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.  
(300 d. afl.)

---

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert.