

Zoals het den Heer behaagd heeft is het geschied. zijn H. Naam zij gebenedijd. Job. II.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

R E M I H U B O

Echtgenoot van Mevrouw

Maria-Célinia DE LEPELAERE

geboren te Ste Maria-Audenhove,
den 28 November 1860 en godvruchtig overleden
te Nederbrakel, den 29 Juli 1927.

Versterkt door de H.H. Sakrament der stervenden.

De dood der rechtvaardigen is kostelijk in de oogen van God : Zij stelt een einde aan de ellende, doet den zegepraal genieten in den Hemel en is het begin der volmaaktheid.

De goede God heeft aan zijnen dienaar de beproevingen niet gespaard : met onderwerping aan Gods Wil heeft hij zijne ziekelijkheid verdragen tot dat de Heer hem uit de ellenden van dit leven tot zich heeft geroepen.

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden opdat zij van hunne zonden zouden ontslagen worden.

Vaartwel, beminde Echtgenoot en Kinderen, ik verlaat U maar voor eenigen tijd. Welhaast zullen wij elkander wederzien, om nooit meer te scheiden. Ondertusschen bidt veel tot lansen mijner ziel.

Barmhartige Jesus, geef Hem de eeuwige rust.
(7 j. en 7 quadr.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
(300 dag. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert