

Heer, in uwe handen beveel ik mijnen geest.



TER ZOETE en ZALIGE GEDACHTENIS
van Jufvrouw

SARA-MARGARITA-MARIA HUBO

dochter van

PIERRE en HORTENSE VAN DE CASTEELE

geboren te Erwetegem,

den 23 Maart 1899, aldaar overleden den 13 Sept. 1920,
versterkt door de HH. Sakramenten.

*Lid der Congregatie van O. L. Vr., der Confrerie van de
H. Barbara, van den H. Kruisweg
en van de Vereeniging van Gebeden.*

Haar leven was rein, onberispelijk en zeer godvruchtig. Zij was eene lievelinge des Heeren; op haar gelaat zag men al den weerglans van de onschuld harer ziel. En omdat zij God behaagde, was het noodig dat zij beproefd werd. Aangedaan door eene ziekte tegen dewelke de kunst der geneesheeren niets vermocht, stierf zij de dood der rechtveerdigen. Met den H. Augustinus mocht zij zeggen: Heer, hetgeen ik te lijden heb, gaat voorbij; hetgeen ik er zal voor ontvangen, zal eeuwig duren.

Zij was uw kind, o Maria, toon dat gij hare Moeder zijt.

Alles is volbracht! Helaas, ge zijt niet meer onder ons, engel van goedheid, maar uwe gedachtenis is onvergankelijk, uw schoon verleden blijvend, en de geur uwer deugden altijd verkwikkend. De droefheid overstelpt ons hert, tranen bevochtigen onze wangen. En toch... wij willen u niet aan God betwisten; wij aanvaarden zijn heiligen Wil en gebenedijden de hand die ons een' zoo duurbaaren schat ontnemt. Gedoog nogtans dat wij weenen, Sara, gij de bruid van den teederen Jesus, die weende om zijne vrienden.

Beminde ouders en zuster, hebt dank voor de teedere zorgen waarmede gij aanhoudend mijn lijdensbed hebt omringd. Ik verlaat u voor een korten tijd; blijft mij indachtig in uwe gebeden en HH. Communieën.

H. Hart van Jesus, ons toekome uw rijk. (300 d. afl.)

R. I. P.

Sottegem, drukk. Hægeman-Cousy.