

Als een held gaf hij zijn leven.
Zijne gedachtenis zij in eere.



BID VOOR DE ZIEL
van den Heer
CAMIEL-JOZEF HUVET

echtgenoot van
Mevrouw Martha Nijs
geboren te Erpe den 10 Maart 1912
en roemrijk gesneuveld voor het Vaderland
te Tienen den 11 Mei 1940.

Onze harten zijn bedroeft en onze oogen door tranen verduisterd, omdat onze vreugde en onze troost ons werden ontnomen; doch in onderwerping aan Gods H. Wil. herhalen wij de bede: Heer Uw wil geschiede. Jer. 48, Math. 6.

Manmoedig toog hij ten strijde toen het Vaderland werd aangevallen, en als een martelaar viel hij op het veld van eer.

Zeer geliefde Echtgenoot. beminde kinderkens, lieve Ouders, de banden onzer liefde werden afgesneden op een oogenblik dat zooveel gelukkige jaren ons nog schenen te wachten. De Heer heeft er anders over beschikt; laat ons naar den Hemel blikken en hopen op een blij wederzien. Nu ik van U ben heengegaan, laat mij voortleven in uw dierbaar aandenken, en vergeet mij niet in uwe gebeden,

Jezus, Maria, Jozef,

7 j afl.

Begrafenisonderneming; Strens, Nieuwstr. 1 Aalst.