

Hij was een zachtzinnig en rechtvaardig man door iedereen bemind omdat hij zichzelf kon vergeten voor anderen.



Teergeliefde echtgenoot, wreed moet de scheiding voor U wezen, doch ween niet; twee kostbare panden laat ik U; maak er plichtsvolle en goede kristenen van; in geest blijf ik met U vereenigd.

En gij, mijn lieve kleinen, hartverscheurend was mijn heengaan; richt steeds uw ogen ten hemel, waar ik bij lief Jezuske niet onbezorgd voor U blijf.

Lieve Vader, hoe gaarne had ik uw oude levensdagen met zorgen omringd! In den hemel ben ik nu met Moeder en mijn broers vereenigd; samen wachten we op uw komst.

Mijn goede vriend, verrijdeld zijn onze schoone toekomstplannen. Gedenk: « De mensch wikt, doch God beschikt ». Zijn heilige Wil weze gezegend!

Vaarwel, lieve broeders, zusters en bloedverwanten; vaarwel op aarde en tot wederziens in Gods schoonen Hemel!

---

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, Wees mijn heil. 300 d. afl.