

Zij was eene moeder, weerdig in het geheugen der goeden te leven.



Gij weet hoe redelijk onze droefheid is, hoe beweenslijk de slag die ons treft. (H. Bern.) Onze vreugde en onze vertroosting worden ons ontnomen. (Jeremias) Maar wie zal den Heer zeggen : waarom handelt gij zoo (Job IX 12) zooals het den Heer behaagde is het geschied : dat de naam des Heeren gezegend weze.

Zij was de sterke vrouw die haar huis met wijsheid bestierde en zichzelf vergat om aan anderen te denken als liefdevolle moeder en verkleefde echtgenoot. Met gelatenheid en kristelijke onderwerping aan Gods wil heeft zij hare onverbiddelijke en langdurige ziekte verdragen, kracht vindende bij den Heer in haar diep geloof.

Vaarwel duurzame echtgenoot en kinderen, vaarwel beminde moeder, broeders, zusters en familieleden, te vroeg helaas wordt ik aan uwe genegenheid ontrukkt, ik vroeg den Heer mijn leven te verlengen voor 't heil mijner kindertjes, doch Zijn Wil geschiede.

Vergeet mij niet in uwe gebeden, put moed en sterkte in uw geloof en Gods voorzienigheid zal steeds op u waken.

H. Hart van Jezus, ik heb vertrouwen op U.

R. I. P.

300 dagen afl.

Vandendriessche-De Vleeschauwer. Nederbrakel.