

Heer, Uw heilige Wil geschiede.

† BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER †

## Karel Lodewijk Huysman

Echtgenoot van

### Maria Catharina Kuypers

*geboren te Oycke (O. Vl.) den 20 September 1860,  
godvruchtig overleden te St-Martens-Bodeghem,*

*den 28 April 1925,*

*versterkt door de HH. Sacramenten.*

Hij was lid van den Bond van het H. Hart,  
van 't Genootschap van den H. Franciscus Xaverius,  
van den wekelijkschen kruisweg  
en van de H. Barbara.

De dierbare afgestorvene was een man van diep geloof. Daarom aanvaardde hij, met volle onderwerping aan Gods H. Wil, den dood dien hij in zijne langdurige ziekte naderen zag.

De dood had voor hem niets afschrikkends, omdat hij wist dat hij, na den goeden strijd gestreden te hebben, hierboven het honderdvoudige loon zijner goede werken ging ontvangen.

Steeds vond hij troost in het stipt volbrengen zijner plichten, in het gebed en het dikwijls ontvangen van Jezus in de H. Communie.

Duurbare Echtgenoote, heb dank voor uwe liefderijke zorgen. Ik verlaat U niet, van uit den hemel blijf ik U helpen en troosten. Beminde zoon, die mij zoo trouw hebt bijgestaan, wees mij dagelijks indachtig aan het altaar des Heeren. Voor U, mijne geliefde dochter, die zoo edelmoedig naar de verre landen vertrokken zijt, zal ik den Heer bidden uw missieleven overvloedig te zegenen.

Beminde Broeder, Zusters, Bloedverwanten en Vrienden, troost U, weldra zien wij elkander weder. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Barmhartige Jesus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. en 7 q. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

St.-Martens-Bodeghem, Evarist Hellinckx