

Dat God mij opwege in eene rechtmatige weegschaal,
en dat hij de eenvoudigheid mijns herten kenne.

Job, XXXI : 6.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

Sophia HUBO,

WEDUWE VAN

Charles-Louis DE BREMME,

geboren te Nederbrakel, den 30 Januari 1809 en over-
leden te Geerardsbergen, den 17 Maart 1900.

Voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

—*—
Onze levensloop besluit gewoonlijk zeventig jaren ;
voor hen die sterk zijn, tachtig jaren ; wat daar boven
gaat is last en smert. *Ps. LXXXIX : 10, 11.*

Groot zullen bij den Heer de verdiensten zijn van
hen die de opvoeding hunner kinderen verzorgd
hebben. *H. Hieronymus Ep. 79.*

Mijne lieve kinderen, volgens de uitdrukking van het
heilig Schrift, treed ik den weg onzervaderen in. Reeds
noodigt de Heer mij uit, en wensch ik ten Hemel te gaan.

Maar u die ik uit ganscher herte bemin, u verzoek ik
ten dringendste, zooveel moeite niet te leur te stellen,
die ik mij gegeven heb om u ieverig in den dienst des
Heeren te maken.

Lieve kinderen en bloedverwanten vergeet mijne
zuchten niet; denkt aan mijn lijden, en aan mijne zorg
jegens u, verplicht u voor de rust mijner ziel te bidden :
ik reken er op.

Zachtmoedig Hert van Maria, wees mijn heil. 300 d.

Zoet Hert van Jesus wees mijne liefde.

Druk. G. Bidez, Geerardsbergen.