

De rechtvaardige zal opschieten als eene lelie, en  
eeuwig bloeien voor den Heer.— Geplant in het huis des  
Heeren : in de voorplaats van het huis van onzen God.  
(OFF. ECCL.)



## TER ZALIGER GEDACHTENIS

van

# ZUSTER JEANNETTE

in de wereld Juffrouw

## Maria-Aurelia-Josephina GOEFFERS

Geboren te Segelsem den 28 Maart. . . . . 1881  
In het klooster getreden der Zusters van den H. Fran-  
ciscus van Assisië, te Opbrakel, den 1 Juni . . . . 1899  
Gekleed den 2 September . . . . . 1899  
Geprotest den 18 September . . . . . 1900  
En in den Heer ontslapen, te Wannegem, den  
23 November zelfde jaar, getroost en versterkt door  
de HH. Sacramenten.

Vader, zoo sprak Jesus, ik begeer dat waar ik ben,  
ook zij, die gij mij gegeven hebt, met mij zijn, opdat zij  
mijne eerlijkheid aanschouwen, die gij mij gegeven  
hebt, omdat gij mij lief hebt gehad vóór de grondlegging  
der wereld. (JOAN. XII. 24.) Dit gebed is voor onze  
beminde zuster verhoord, bijna onmiddellijk na hare  
H. Professie.

In de eenvoudigheid haars herten offerde zij blij-  
moedig haar leven op in vereeniging met het sacrificie  
van haren goddelijken bruidegom, en zij zag zonder  
angst de dood te gemoet.

Zalig zijn zij die zuiver van hert zijn, want zij zullen  
God zien. Zalig de vreedzamen want zij zullen kinderen  
Gods genoemd worden. (MATH. V. 8 en 9.)

Dat hare ziel en de zielen van alle overledene ge-  
loovigen door de barmhertigheid Gods in vrede rusten.  
Amen. (OFF. ECCL.)

.....  
Sottegem, dr. L. Vekeman, opv. Eylenbosch en Dupon.