

Hoe aangenaam is het te sterven als men wel geleefd heeft!.. want de dood der rechtvaardigen is het einde hunner pijnen, de voltrekking van hunne zegepraal, de ingang van het eeuwig leven en den Hemel.

H. Aug.



BID VOOR DE ZIEL

— van Mejuffer

Helena IMPENS

*geboren te Audenaerde den 29 Juli 1862 en aldaar
godvruchtig overleden den 8 December 1922.*

Versterkt door de H.H. Sacramenten.

Lid van verscheidene broederschappen.



Van jongs af leefde zij naar Gods woord: « De vrees des Heeren, dat is wijsheid; en afwijken van't kwaad, dat is verstand! (Job-28.) » Ook was zij, volgens de vermaningen van den Apostel, een voorbeeld in woord, in levenswandel, in liefde, in standvastige be-lijdenis van haar geloof. 1 TIM. IV. 12.

Heer Jezus, mijne goede Meester, ik dank U! van mijne kinderjaren af, hebt Gij mij tegen den duivel beveiligd, de liefde der wereld uit mijn hart gebannen, ontvang nu mijne ziel en gebied mij te komen tot de onverslensbare kroon des Hemels. H.EPHR.

O Maria; aan U was ik van mijne teederste jaren toegewijd, thans zijt Gij de veilige haven waarin ik mij kom verbergen. H.EPHREM.

Lieve Ouders, geeft mij uwen laatsten zegen; gij, mijne beminde zuster, heb dank voor de aanhouden-de zorgen die gij mij hebt gegeven; duurzame Fami-lie, vaartwel! onderwerpt u allen aan de Goddelijke Voorzienigheid!.. ik ga naar den Hemel, waar ik veel voor u zal bidden; een kind van Maria kan immers niet verloren gaan.

Hart van Jesus, ik heb betrouwen in U!

OUD. dr. Vandenabeele.