

Hoe liefderijk zijn Uw tabernakelen, o Heer der  
heirkrachten. Mijn ziel zucht en smacht van verlan-  
gen naar de voorhaven des Heeren.



**BID VOOR DE ZIEL**  
vanz allger

**BROEDER LIBERTUS**

in de wereld

**JAN CORNELIS ICKX**

geboren te Deurne (Antw.), den 19 Februari . 1875,  
in de Congregatie der Broeders van Liefde ge-  
treden den 4 Juni . . . . . 1892,  
ingekleed den 12 September . . . . . 1892,  
geprofest den 8 September . . . . . 1894,  
overleden in St-Jonannes Berchmans' Gesticht  
te Gent, den 24 Februari . . . . . 1925,

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Wie zal den berg des Heeren bestijgen, of wie zal  
staan op Zijn heilige plaats? Die, schuldeloos van  
handen en zuiver van harte, zijn ziel tot ijdelheid niet  
laat overgaan. Gen XXIII, 3, 4.

Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhar-  
tigheid verwerven. Matth. V, 7.

De Heer had hem begaafd met een vreedzaam en  
altijd vroolijk karakter, waardoor hij alle harten tot  
zich trok. Ook werd hij van God en de mnschen be-  
mind en zal zijn gedachtenis in zegening blijven.

Beminde Medebroeders, bloedverwanten, juvenis-  
ten, vrienden en oudleerlingen, ik blij u indachtig  
bij den Heer Jezus; weest mij ook indachtig in uw  
gebeden, totdat wij vereenigd zijn in het hemelrijk.

H. Hart van Jezus, ik betrouw In U. 100 d. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, druk. Jos. Radys-Galle.