



Bid voor de ziel van zaliger

MONSEIGNEUR

Joannes Petrus JANSEN

Vicaris Generaal, Huisprelaat van Z. H.

Geboren te Meerle, den 10 October 1868, priester-gewijd te Mechelen, den 21 Augustus 1892, leeraar te Hoogstraten, den 24 Augustus 1894, superior aldaar, den 28 Februari 1911, eerekanunnik, den 6 Mei 1911, pastoor-deken te Esschen, den 22 Juni 1920, pastoor-deken te Turnhout, den 22 Juni 1921, vicaris generaal, den 23 April 1927.

Overleden te Mechelen, den 11 December 1940
voorzien van al de Troostmiddelen onzer Moeder
de H Kerk.

" En ik zal Mij een getrouwen priester opwekken,
die zal handelen volgens mijn hart en mijn geest . . .
en hij zal wandelen vóór Mijn Gezalfde te allen dage.

I Kon. 2,3.

Hier spreekt God zelf de heerlijkste lofredede uit
op den diepbetreurden doode: een priester volgens
het hart van Jezus-Christus was hij, een priester
met hooge priesterlijke gezindheid.

Hij had in een herhaald persoonlijk samenleven
en samen offeren met Jezus Christus geleerd naar
Dezes Hart zachtmoedig en nederig te zijn. Daar-
uit was in hem gegroeid die zelfbeheersching en
dat schoon evenwicht, die in hem opvielen; en men
onderging gaarne die bescheiden kalmtte waarachter
men een helderen en rijpen geest, een onverzette-
lijken wil en een volkomen toewijding erkende.

Hij was voor iedereen de trouwe en vorzichtige
dienaar met onvermoeibare werkzaamheid, met rijke
ervaring, met wijzen raad, en het voorbeeld van een
heilig priesterlijk leven.

Barmhartige Jesus geef hem de eeuwige rust