

De Heer wist haar ziel bereid voor 't Hemelsch Oord, daarom spaarde Hij haar de benauwdheden van 't akelig stervensuur. (St Franc. van Sales)



## TER ZALIGE GEDACHTENIS

van

# Mejuffer Elise JANSSENS

Lid van den Bond van het H. Hart en van den  
Wekelijkschen Kruisweg

Geboren te Dilbeek den 14 Maart 1863, en aldaar  
zachtjes in den Heer ontslapen den 21 December 1940.



Een diepe godsvrucht en een rotsvast Godsvertrouwen bezielde gansch haar leven. Bidden was haar kracht, haar plicht en zoete troost.

Ze droeg eenvoud, goedheid en minzaamheid in haar vrome ziel en straalde bescheiden en hartelijk die edele deugden uit, in familiekring en omgeving.

Heil U, goede Dienares, omdat Gij steeds in kleine zaken getrouw zijt geweest, tred nu binnen in de vreugde des Heeren.

Bemide Broeder, Zusters, Bloedverwanten, dank voor uwe genegenheid en toewijding. Ik ging een eeuwige blijdschap te gemoet, mijn Verlosser. Wij blijven wederzijds in God vereenigd.

Heilig Hart van Jesus, ik betrouw op U.

(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

(300 d. afl.)

Drukkerij Em. Tiebout te Dilbeek. — Tel. 21.47.56