

O Maria, Moeder Gods, wanneer mijne lippen uwen heiligen naam niet meer konden aanroepen, dan sprak mijn herte u nog : " Ik groet U, gij de hoop mijner ziel; ik groet U, gij de toevlucht der zondaars, de bijstand der christenen, de zaligheid der gansche wereld.
(H. Ephrem..)



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mevrouw

EULALIA JANSSENS

weduwe van Mijnheer

FRANCIËS IEMANTS

geboren te Ste. Maria-Audenhove den 23 Augusti 1853
en er godvruchtig overleden den 13 Mei 1932

Versterkt door de H. H. Sacramenten

Zij was lid der Congregatie van de christene Vrouwen,
en den wekelijkschen Kruisweg

Eulalie was in den vollen zin van 't woord eene deugdzame moeder, een teerhertige vrouw. Zij was van eene uitgelezene godsvrucht, eene zachte inborst, een medelijdend karakter. Ook was zij bemind, geacht van haren man en kinderen en hare talrijke vrienden.

Bemide Kinderen en Kleinkinderen, bedroeft u niet, gelijk deze die geene hoop hebben. Wij zullen elkander wederzien bij den Heer. Intusschen onthoudt de lessen uwer moeder, gedraagt u als ware christenen, blijft vereenigd door de banden der liefde, en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus, bermhertigheid! (100 d. afl.)

H. Hert van Maria, wees mijne zaligheid.(300 d. afl.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt