

Hoe troostelijk is het te sterven als men wel geleefd heeft.

H. Aug.



ZALIGE GEDACHTENIS VAN
MIJNHEER

LIVINUS JANSSENS

echtgenoot van

Vrouw MELANIE PIETERARENS

geboren te Ste Maria-Audenhove den 14 September 1857
en godvruchtig overleden te St Cornelis-Hoorebeke
den 25 Februari 1927

versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden

**Hij was Lid der genootschappen van
den H. Franciscus-Xaverius
en de voortplanting des Geloofs**

Hij was een echt christen man, en oppassend Xaveriaan, die zijn gedrag nauw aan zijne christene gevoelens aansloot; bezielde met een groot geloof, had hij voor grondregels, God en zijne H. Wet boven tijdelijke zaken te stellen, niemand eenig teed aan te doen maar iedereen dienst te bewijzen.

Daarbij was hij altijd vol moed, altijd eenvoudig en nederig. Omringd van zijne talrijke Kinderen bereidde hij zich met kalmte en gelatenheid aan Gods Wil om voor zijn groot geloof, zijne taaië werkzaamheid, zijne vaderlijke waakzaamheid, de kroon der rechtvaardigen te gaan ontvangen.

H. Hier,

Vaartwel, geliefde Echtgenoot en Kinderen, hebt dank voor uwe teedere genegenheid, uwe liefderijke zorgen! Gij waart mijne vreugde en mijne kroon! Volhardt op den weg der deugd, mijn zegen vergezelle U op al uwe wegen. Bemint uwe Moeder al de dagen van haar leven. Blijft mij indachtig in uwe gebeden Vaartwel, tot wederziens in den hemel.

H. Hert van Jezus, ik betrouw op U.

300 d. afl.

Drukk, J, De Clippele-Van Wymeersch